

Port Betaald  
Haarlem

# assist

seizoen 2014-2024

# HOOGTE PUNTEN



nr **38**

DSS-leden en -sponsors ontvangen dit magazine gratis.

Jorrit



TOPSCORERS!

(023) 525 00 90



HUGTENBURG  
& DE VRIES

Generaal Cronjéstraat 66  
2021 JK Haarlem  
Amsterdamstraat 15-17  
2032 PM Haarlem

 wateenleukhuis.nl

 info@wateenleukhuis.nl

## Opstelling

Hoogtepunten van de redactie	5
Voetbalhoogtepunt van de dag	6
DSS toppers in het profvoetbal	10
DSS partnerclub Ajax	13
Column	15
DSS-vrouwen: een hoogtepunt	16
Herfstkampioenen	20
Dieptepunten	22
J016-1: een topteam	26
Back to the future	28
Youpiaans hoogtepunt	33

## Colofon

**Redactie:** Anton Jansen,  
Edwin van Dijk, Eric-Jan Vermeulen,  
Mario de Vries, Max Henneman,  
Ron van der Wel, Roos van der Sluis

**Vormgeving en productie:**  
Indrukwekkend, Heerhugowaard

**Sponsorzaken:** Martijn Egner  
voorzitter@dssvoetbal.nl

**E-mail:** redactieassist@gmail.com

Assist is een uitgave van DSS Voetbal  
en verschijnt nooit meer..



indrukwekkend®  
IN COMMUNICATIE

Als je een assist geeft,  
dan moet het wel  
Indrukwekkend zijn!

Websites

Offline  
communicatie

Strategie

Creatie

Online  
marketing

indrukwekkend.nl





## WAT GA JIJ SCOREN IN 2025?

*Kom langs bij Wijnpand en score je favoriete wijn, bier of fles sterke drank!*

# 10% KORTING OP WIJNEN EN BIEREN

OP VERTOON VAN JE DSS-LEDENPAS

CRONJÉSTRAAT 170, HAARLEM

WWW.WIJNPAND.NL



**Nooit gedaan en gaan we ook nooit meer doen. Een introductie van de redactie bij een uitgave van de Assist. Het magazine voor en door de leden van DSS.**

We stoppen op ons hoogtepunt! Dit is de laatste Assist die je op je deurmat krijgt. De reden is de zoektocht naar besparingen en wij moeten ons steentje bijdragen. Heel begrijpelijk, want als je moet kiezen tussen ballen, een trainer of de Assist, dan streep je de laatste weg.

Dit nummer is voor 90% gewijd aan hoogte- en voor 10% aan dieptepunten. Hoogtepunt is een relatief begrip en krijgt lading door degene die het hoogtepunt beleefd. Voetbal bestaat bij de gratie van hoogtepunten. Kijk naar het hoofd van Wout Weghorst en je geniet. Kijk naar de actie van Yamal en je geniet. Ook onze **DSS voetballers beleven wkelijks hoogtepunten** en die delen ze in dit nummer.

Kampioen worden is een **euforisch hoogtepunt** en promoveer je daarmee naar de divisie, dan stopt het feestvieren niet meer. Beleef het mee!

Onze vrouwen- en meisjestak beleeft al jaren hoogtepunten. De grondleggers **onthullen het geheim** om op te klimmen tot grote hoogte.

Uit onze jeugd groeien **supertalenten** en Marisa en Aaron nemen je mee in hun reis naar de top bij Ajax en Brighton & Hove Albion.

2034 het jaar dat de Assist weer terugkomt en DSS rijker is dan ooit. Beleef het **'Back to the future'** van onze club. Reis ook ruim 100 jaar terug en beleef de **spaarzame dieptepunten**.

Leve DSS, leve de laatste Assist, leve de voetbalhoogtepunten. Blijf ze oogsten.

Ron van der Wel 





# Voetbalhoogtepunt van de dag!

Ik heb als centrale verdediger vandaag gescoord en we hebben met het team al een aantal weken de 0 weten te houden.



*Tippi*



*Lennart*

M'n eerste goal en ook wel de andere drie.



*Joan*

Het feit dat we een hele goede eerste seizoenshelft hebben afgesloten met een overwinning en we nu een fijne uitgangspositie hebben voor de 2e seizoenshelft.



*Chailyn*

We hebben de laatste competitiewedstrijd voor de winterstop gewonnen.



*Hoshi*

We in de 2e helft de 0 wisten te houden met alle wind en zon tegen.



*Morrison*

Het goede druk zetten op de bal en het snel omschakelen.



*David*

Mijn doelpunt, veel mooie acties en twee assists.

Ik had die spits van twee koppen groter in m'n broekzak.



*Lucas*





**TANGER**  
ADVOCATEN

**Tanger Advocaten** is het kantoor van alle grote rechtsgebieden met meer dan 20 specialisten.



Velsen



Haarlem



Alkmaar

**De combinatie van een brede en gespecialiseerde dienstverlening maakt ons al meer dan 50 jaar uniek.**

We werken samen met onze cliënten en gaan voor het beste en snelste resultaat. Dat is wat u van ons mag verwachten.

Wilt u meer weten over ons kantoor? Neem dan contact op met:



mr. Michel Moeijes  
advocaat  
a.g.moeijes@tanger.nl  
06-557 05 734

📍 Velsen

Velserbeek 1, 1981 LA Velsen-Zuid  
0255-547 800



mr. Mitchel Schildwacht  
advocaat  
m.schildwacht@tanger.nl  
06-517 97 853

📍 Haarlem

Staten Bolwerk 3, 2011 MK Haarlem  
023-512 14 00



mr. Salim Hossaini  
advocaat  
s.hossaini@tanger.nl  
06-528 65 902

📍 Alkmaar

Wilhelminalaan 10, 1815 JC Alkmaar  
072-531 20 00

[www.tanger.nl](http://www.tanger.nl)



**Geen financiële ruimte om de contributie, voetbalschoenen of sportkleding te betalen?**

Lokale en landelijke voorzieningen kunnen een oplossing zijn om te blijven voetballen. Daarnaast zorgt DSS ook voor een bijdrage. Ons financieel vertrouwenspersoon helpt je graag. Kijk wat voor jou mogelijk is!



[financieelvertrouwenspersoon@dssvoetbal.nl](mailto:financieelvertrouwenspersoon@dssvoetbal.nl)



# Twee DSS toppers

## in het profvoetbal



**In de Assist mogen twee topspelers niet ontbreken: Marisa Olislagers en Aaron Bouwman. Zij zijn hun voetballeven gestart bij onze mooie vereniging en voetballen nu op topniveau, Marisa bij Brighton & Hove Albion (VK) en Aaron bij Jong Ajax. Zij treden in de voetsporen van Ruud Geels die decennialang dé DSS held in het betaalde voetbal is geweest. De Assist sprak met Marisa en Aaron.**

**Marisa:** ik speelde 6 jaar bij DSS, samen met Tippi van der Sluis onder andere. Wij speelden 3 jaar met de jongens mee in de Hoofdklasse. De laatste 2 jaar speelde ik ook bij de Telstar academie, dus trainde ik 6x in de week. Na DSS speelde ik bij ADO Den Haag en FC Twente. Daar heb ik 4 jaar gespeeld, ben ik 3x kampioen geworden, 3x de eredivisie cup, 2x de Super Cup en 1x de KNVB beker gewonnen. Na deze 4 mooie jaren heb ik afgelopen zomer de overstap gemaakt naar Brighton & Hove Albion en speel ik in de beste competitie ter wereld.

**Aaron** voetbalde bij DSS op z'n 5e (F18) tot z'n 9e. Hij vertelt: een wedstrijd om niet te vergeten was tussen DSS F1 en AJAX F2. Het werd 5 tegen 5 en ik scoorde alle doelpunten voor DSS. Via KHFC belandde ik op mijn 11e bij Ajax waar ik nu in Jong Ajax speel. Het afgelopen seizoen (2023-2024) speelde ik in J017 en heb ik de KNVB beker

en de Future Cup gewonnen. Tussen deze twee hele mooie prijzen mocht ik in mei 2024 mijn debuut voor Jong Ajax maken. Door al deze mooie ontwikkelingen kon ik zelfs een profcontract tekenen bij Ajax tot 2027. Als klap op de vuurpijl ging ik mee met het eerste op trainingskamp en maakte ik op 18 juli 2024 mijn officiële debuut. Dit alles in hetzelfde jaar waarin ik mijn Havo diploma heb behaald.

Aaron en Marisa zijn beide International: Aaron bij de jeugd teams en Marisa heeft 14 A-interlands op haar naam staan, waaronder bij het EK 2022 tegen Zweden. Aaron's mooiste wedstrijd was tegen Duitsland O15 waar hij aanvoerder was, een grote eer!



10



### Wat is het geheim om zo goed te worden?

**Marisa:** "Ik geef erg veel op voor het voetballen en ik vind het spelletje erg leuk. Ik ontmoet heel veel leuke mensen en heb al echt goede vriendinnen aan het voetbal overgehouden. Ik hou ervan om met een team iets te bereiken en doe daar ook alles voor. Ik probeer de beste versie van mezelf te zijn. Dat houdt in: goed eten, goed slapen, altijd 100% geven, maar ook vooral plezier hebben en goed rust nemen. Fysiek en mentaal."

**Aaron:** "In mijn hoofd heb ik altijd het doel gehad om in Ajax 1 in de Arena te spelen. Dit doel heb ik nu nog steeds en als je iets wilt behalen en er goed in wilt worden moet je gefocust zijn en blijven. Bij Ajax heb ik veel kunnen leren over de mentale gesteldheid, die je moet hebben om op zo'n hoog niveau te voetballen dat heeft mij ook geholpen en het allerbelangrijkste is om nooit op te geven."

### Marise speelt in Engeland en hoe bevalt het haar?

"Het is erg leuk om in Engeland te wonen. Ik woon in Hove, dichtbij Brighton. Ik woon 7 minuten lopen van het strand en het is daar

erg prettig wonen. Het trainingscomplex is bizar; een wellness, een eigen gym en heel veel prachtige grasvelden. Ik ben de hele dag met voetbal bezig: voetbal, rusten, eten, de gym, slapen.

### Wat is het verschil tussen profvoetbal en DSS?

**Marisa:** "Het plezier is hetzelfde, maar de professionaliteit is toegenomen. Het is allemaal serieuzer en ik moet er veel voor opgeven, maar ik hou er ook erg veel aan over. Ik heb het destijds erg leuk gehad bij DSS en me erg thuis gevoeld. Het is een mooie club en erg goed voor meiden/vrouwen. Ze doen het goed en de connectie met Telstar is ook goed."

**Aaron:** "Bij Ajax wordt er meer getraind en volg je de middelbare school vanaf de 3e klas op de Toekomst. Ook is er meer uitdaging door het spelen op internationale toernooien (bijvoorbeeld tegen Manchester City, Barcelona en Paris Saint Germain) en speel je in de landelijke competitie tegen de beste tegenstanders. DSS en AJAX hebben gemeen dat ze het belangrijk vinden om te investeren in de jeugdopleiding en beide clubs hebben teams voor mannen en vrouwen."

Wij wensen Aaron en Marisa heel veel succes toe in hun mooie carrières, DSS is trots op jullie!

Edwin van Dijk 

11



*passie voor*  
**puur vlees!**



Haarlem Amsterdamstraat 46 - 023 535 48 72  
Generaal Cronjéstraat 92 - 023 525 76 84  
Kleverparkweg 8 - 023 545 83 42  
Overveen Bloemendaalseweg 230 - 023 525 49 07

**VANLEEUWENVLEESCH.NL**

Wat betekent het om  
partnerclub van Ajax te zijn?



**DSS officieel  
partnerclub van Ajax!**

Als partnerclub werken we intensief samen met Ajax, één van de grootste voetbalclubs ter wereld. Deze samenwerking richt zich op talentontwikkeling, kennisdeling en het verder professionaliseren van onze jeugdopleiding.

Voor DSS en onze leden  
betekent dit onder andere:

- Kansen voor onze talenten: Talentvolle jeugdspelers kunnen worden uitgenodigd voor stages bij Ajax. Dit biedt hen een unieke mogelijkheid om te trainen in een topsportomgeving.
- Ondersteuning voor onze trainers: Via de Ajax Coaching Academy krijgen onze trainers toegang tot workshops, cursussen en bijeenkomsten waarin ze hun kennis en vaardigheden verder kunnen ontwikkelen.
- Gebruik van ProSoccerData: Een professioneel platform waarmee we de ontwikkeling van onze spelers nog beter kunnen volgen en ondersteunen.
- Talentendagen en toernooien: Onze jeugdspelers krijgen toegang tot de jaarlijkse Ajax Talentendagen en worden uitgenodigd voor exclusieve toernooien.
- Onderdeel van de Ajax-familie: Samen werken we aan het verder versterken van onze club en het bieden van de best mogelijke begeleiding aan onze spelers.



Wat levert dit op  
voor onze club?

De samenwerking met Ajax helpt ons om onze ambitie waar te maken: een club zijn waar jeugdspelers niet alleen beter worden in voetbal, maar ook in samenwerking, doorzettingsvermogen en sportiviteit. Dankzij deze samenwerking kunnen we onze trainers beter ondersteunen, talentvolle spelers extra kansen bieden en onze jeugdopleiding naar een hoger niveau tillen.

Martijn Egner 





# LOCAEL

**LOCAEL CENTRAAL IS THE PLACE  
TO BE VOOR DE DERDE HELFT.**

Ontbijt, lunch, borrel, diner, vergadering  
of feest, er is altijd plek bij Centraal.

Locael Centraal | 7 dagen per week geopend  
Kennemerplein 6 | Haarlem | [LOCAEL.NL](http://LOCAEL.NL)



Column



Mario de Vries

## DIT WORDT MIJN BESTE COLUMN!

**Nee, natuurlijk niet. Stoppen op je hoogtepunt! Nee joh. Dat kan toch niet. Ik heb twee hoogtepunten gehad. Gevolg waren twee dotjes van kinderen! Had ik dan moeten stoppen? Waarmee dan?**

Dit fysieke blad stopt. Ook niet op het hoogtepunt, maar het stopt wel. Fysiek geen Assist meer. Jammer. Je moet voortaan digitaal lezen. Althans dat was de bedoeling, maar de praktijk is anders. Dit is dus de laatste Assist. Zonder assist geen doelpunt.

Zonder doelpunt geen hoogtepunt. Ik kom nog uit de tijd van de stencilmachine. Kantine vol met vrijwilligers die het krantje in elkaar aan het zetten waren. Daar stond ook het wedstrijdschema in.



Valkeniers welpen tegen Juventus. 09.15 uur uit verzamelen om 08.00 uur. Juventus uit. Da's fijn. Dat is aan de overkant. Het krantje was verbindend. Stonden wedstrijdverlagen in. Stonden heldenverhalen in. Is niet meer. Het stopt. Niet op het hoogtepunt, want een hoogtepunt is pas een hoogtepunt als het nog moet komen. De Assist is ter ziele. Komen we nog samen om te herdenken? Herinneringen delen? Waar moet de sponsor nou zijn heerlijke erwtensoep aanprijzen?

Digitaal. Het is een digitale soep geworden. Jammer. Dit was de laatste. Wordt de contributieverhoging dan niet voor het in leven houden van de Assist gebruikt? Kan je een hoogtepunt financieel afdwingen? Nee! Laten we op het hoogtepunt stoppen. Was dit dan een hoogtepunt? Nee, maar het stopt wel. Jammer. Hup DSS!

Sportieve groet

Mario de Vries 





**De vraag van de redactie was de roemruchte en ondertussen lange geschiedenis van DSS vrouwen samen te vatten... niet in 't kort te doen dus! Daarom hieronder een aantal sleutelfiguren aan het woord over hun beleving van de opkomst van de vrouwen in DSS.**

### Monica één van de eerste meisjes

Ze was 10 jaar, blond, lang, lenig en liep menige jongen eruit. Monica van Kampen - nu Blokker - was 30 jaar geleden één van de eerste meisjes bij DSS. "Ik speelde van mijn 9de tot 15de jaar bij DSS bij de F'jes, E'tjes en later in de D. Helaas werd er toen bij DSS geen meisjes- en damesteam opgericht. Ik weet dat mijn vader de blaren op zijn tong heeft gepreut om het damesvoetbal bij DSS van de grond te krijgen. Ik werd een puber en wilde door met voetballen, maar dan wel in een meisjesteam. Via een klasgenootje op de basisschool kwam ik bij Geel-Wit terecht. Daar speelde ik nog samen met Dyanne Bito, de beroemde verdedigster uit Oranje.

Als ik er wel eens aan terugdenk dan heb ik geluk gehad om bij DSS tussen de jongens te hebben gevoetbald. Sommige tegenstanders kwamen er pas na 70 minuten achter dat er ook een meisje meedeed. Er werd niet moeilijk over gedaan en achteraf gezien was het best bijzonder dat ik er echt helemaal bij hoorde en zo voelde dat ook.

Vrouwenvoetbal is echt topsport geworden. Mijn boodschap aan DSS meiden: leef je droom, blijf geloven, maar maak vooral veel plezier!"

### Bob dé voorzitter van de vrouwenafdeling

Bob Schouten zijn eerste herinneringen gaan terug naar de tijd dat hij met een aantal vrienden op zondagochtend bij DSS lekker een balletje ging trappen. Jaren later, inmiddels vader, werd Bob de 'voetbalouder' van zijn zoon Daan. "Toen mijn jongste dochter Jolien via het schoolvoetbal kennismakte met voetbal én DSS, zag ik op een afstandje hoe de eerste meisjes plezier met elkaar hadden tijdens de trainingen van Wim Boeree

en Erik Stavast. Al snel werd ik gevraagd om op woensdagmiddag Wim een uurtje te assisteren en heb het trainen ruim 10 jaar volgehouden.

Naarmate het vrouwenvoetbal bij DSS jaar na jaar groeide en succesvol werd nam de frequentie van vrijwilligerswerk stormachtig toe. Van 1 uur per week naar uiteindelijk ongeveer 25 uur in de week werd 'gewoon' hoewel je je kan afvragen of dat normaal is. Dat ik het bestuur wist te overtuigen dat het meisjesvoetbal in Haarlem (Noord) meer aandacht moest krijgen én ook kreeg, is slechts een kleine stap naast de enorme inzet van vele andere enthousiastelingen. DSS staat voor Samen; samen plezier maken, lachen, samen huilen en samen winnen maar ook samen verliezen. Samen met ouders, vrijwilligers en staf, allemaal even belangrijk voor de groei van de vrouwenafdeling en... natuurlijk samen met de tegenstanders.

### De luidruchtige missie van Wies

Wies Dongen heeft vele taken bij de meiden van DSS onder zich gehad. Wie Wies niet kent heeft haar vast weleens gehoord. Haar handelsmerk, met zeer luide stem positief coachen van de meiden, een enthousiasme dat bij velen de vonk van het beter worden heeft doen overslaan. Wies: "Mijn eerste herinnering van vrouwenvoetbal speelt zich af bij

Blauw Wit in Amsterdam. Onder de naam The Blue White Girls maakte ik een TV spotje. Dat was op mijn 13e jaar. Met Blauw Wit werden wij jaren later Nederlands Kampioen. Daarna legde ik een flinke reis langs clubs af en tot mijn 50ste speelde ik op hoog niveau!

Met mijn dochter Dewi kwam ik bij DSS. Al snel leerde ik Bob Schouten kennen en werd ik gevraagd om training te gaan geven. Dat heb ik met enorm veel plezier en enthousiasme vele jaren gedaan. Mijn grootste plezier, meiden, vanaf piepjong tot de MO 17 opleiden tot talenten, mijn topertjes! DSS Vrouwen moet de vrouwen als vrouwen blijven behandelen en niet onder later sneeuwen door de veel grotere mannen afdeling". Door Wies haar inzichten en inzet werden teams Nederlands Kampioen in hun leeftijdsklasse, ervaringen die vele speelsters niet gauw zullen vergeten!



**DSS meisjes  
NEDERLANDS  
KAMPIOEN.  
Beleef het mee!**

### Her "alles voor de meiden" Peperkamp

Her zijn eerste herinnering aan DSS was september 2008: "Mijn dochter Josie, nog steeds keepster en trainster bij DSS, kreeg toen haar eerste training binnen de F pupillen van Jan Horn. Ze speelde daar samen met Felice Hijnens (voetbalt ook nog) als tweede meisje in het jongensteam. Ik ging iedere training mee kijken en werd al snel door Peter Vink benaderd met de vraag of ik wilde komen helpen.





Zo is het balletje gaan rollen en ben ik intussen 16 jaar met veel plezier actief binnen het DSS meidenvoetbal. Nadat Josie en Felice een heel seizoen in een gemengd team

hadden gevoetbald werd met andere meiden de ME1 opgericht.

In de loop van de jaren heb ik met name met Wies, Saskia (van Bockel) en Bob het voetbal op een hoger plan kunnen brengen. Wat ik het meest belangrijk vind is dat de meiden met plezier naar DSS komen. Dat dit plezier dan vervolgens mag leiden tot de juiste prestaties. Dit is eigenlijk de cultuur die we binnen DSS meiden altijd hebben proberen te creëren en te borgen. Het doet mij dan ook “pijn” om te zien dat dit helaas niet altijd lukt. Mijn insteek is “het is maar voetbal”. Dit zal waarschijnlijk niet te rijmen zijn met de ambities van de club, maar voor mij staat voorop het plezier waarmee de meidentak groot is geworden. Dit is een van de kernwaarden binnen DSS=SPORT.

### Marelle, met een topcoach in de Topklasse

Met Marelle Worm heeft DSS de stappen naar en in de Topklasse gezet. Marelle: “In mijn jeugd heb ik altijd bij de jongens gevoetbald. Uiteindelijk speelde ik op mijn 17e bij vv Zwanenburg in de A1. Soms speelde ik mee met het vrouwenelftal van vv Zwanenburg, dat was mijn eerste ervaring met een vrouwenteam.

Ik kwam als coach bij de DSS Vrouwen selectie toen de club 100 jaar bestond. In dat jaar kwam ook de coronapandemie ondanks alle beperkingen hebben we onszelf goed kunnen vermaken met onlineactiviteiten waarbij de creativiteit en het enthousiasme elke keer weer van het beeldscherm afspatte! Zo zijn we toch een beetje fit gebleven en hebben we met elkaar contact kunnen houden, wat erg fijn was. Maar ik kijk ook met plezier terug op de nazit na de trainingen, avonden waarbij ik soms pas na middernacht thuiskwam. Het mooiste was wel gewoon alle gezelligheid met de meiden, staf en natuurlijk met Theo mede daarom ben ik nog graag bij DSS! Ik denk dat we de gezelligheid die al in de club heerste gecombineerd hebben met het willen presteren. Dit heeft er mede voor gezorgd dat we in het eerste seizoen de periodetitel van Oranje Nassau wonnen, we gepromoveerd zijn met VR1 naar de Topklasse, we de 1/8 finale van de KNVB beker hebben gespeeld tegen Feyenoord en dat we met VR2 naar de 1e klasse zijn gepromoveerd. Dat alles is erg knap, zeker als je realiseert dat DSS helemaal onderaan in de 5e klasse is begonnen en met eigen meiden en zich zo heeft ontwikkeld tot waar DSS nu staat.

Wat DSS Vrouwen moet behouden? Blijf de gezelligheid en het presteren combineren, want dat is en zal altijd de basis blijven om op het veld te kunnen presteren!”



### Duncan 's opdracht: verbeteren en genieten

Sinds dit seizoen '24-'25 is Duncan Muskiet de coach van de vrouwenselectie bij DSS. Hoe is hij in Haarlem terecht

gekomen? “Een aantal jaren geleden heb ik een groep talentvolle speelsters mogen trainen die bij verschillende clubs in Noord-Holland voetbalden. Deze meiden waren zo talentvol, dat ze beter waren dan een groot aantal jongens van hun leeftijd (12/13 jaar). Vanaf dat moment ben ik anders naar meiden/vrouwenvoetbal gaan kijken. Dat ik jaren later trainer/coach mocht worden in de Vrouwen Eredivisie had ik toen nog niet voor ogen.

In februari 2023 moesten wij met VV Alkmaar (AZ Vrouwen) voor de KNVB Beker tegen DSS in Haarlem. We wonnen deze wedstrijd met de hakken over de sloot. Pas na verlenging en penalty's bekerde wij door. Wat mij bijzonder opviel na de wedstrijd was dat DSS, een heel sociale, gezellige club bleek te zijn, waardoor het voor mij een late namid-

dag is geworden!

Nu bij DSS wil ik met de hele staf proberen te werken aan een stukje professionaliteit binnen de selectie. Daardoor kunnen we ons nog meer focussen op ontwikkeling van de selectie en van de speelsters individueel. Stappen voorwaarts zetten is wat we nastreven. Onze werkwijze moet geleidelijk van boven naar beneden door de gehele vrouwenafdeling van DSS gedragen gaan worden, zodat de meiden in de jeugd zich blijvend kunnen ontwikkelen en op een goed niveau trainen en spelen. Mijn boodschap voor nu en de toekomst van DSS Vrouwen: Gebruik elk moment om te verbeteren en geniet van de resultaten!”

### Assist's ... velen voor DSS Vrouwen

Veel meer mensen dan de paar hierboven genoemd zijn belangrijk geweest voor de groei en talentontwikkeling van DSS Vrouwen. Met de inzet van al die vrijwilligers, bestuurders en technische staf is er niet alleen een unieke maar ook één van de grootste vrouwenvoetbalclubs in Nederland neergezet, met een brede basis en topvoetbal! Het vrouwenvoetbal groeit nog steeds hard en verdient daarom bijzondere aandacht. Die aandacht begon ooit bij het eerste voetbalmeisje van DSS. De weg naar de top begon in 2005-2006 met het 1ste kampioenschap gevierd door MD1 en vele promotiewedstrijden later tot toetreden van de Topklasse, het hoogste amateurniveau. Vele talenten zijn doorgestroomd naar de Vrouwen Eerste en Eredivisie en sommigen spelen internationaal. Waar staan we met het vrouwenvoetbal in pakweg 2034?



Anton Jansen 



# Herfstkampioenen 2024 (een kleine greep)

## Het hoogstepunt

**De competitie is voor veel van de DSS-teams in fases verdeeld. De eerste fase is de start van het seizoen en dat is het Zwaluwen Jeugdtoernooi (de beker). De winnaars van deze eerste fase zijn de herfstkampioenen. Op zaterdag 30 november ben ik naar het Pim Mulier gegaan om een paar van die kampioenen op te zoeken. Van de 8 herfstkampioenen kwam ik er drie tegen.**

Maar eerst even alle herfstkampioenen noemen (en dan maar hopen dat ik er niet eentje heb gemist): JO8-1, JO11-1, JO12-8, MO15-2, JO15-3, JO16-1, MO17-1 en JO17-1 zondag.

**Voor de teams had ik drie vragen:**

1. Was het zwaar om kampioen te worden?
2. Hoe hebben jullie het gevierd?
3. Wat was het mooiste?



### **MO15-2 kampioen in de 2e klasse, Isabell en Elin:**

“De laatste wedstrijd tegen Geel-Wit was de kampioenswedstrijd. We moesten winnen. Het was echt nog wel spannend. We hebben met 4-3 gewonnen. Die wedstrijd maakt dat we kampioen werden. We hebben na de wedstrijd ‘We Are the Champions’ gezongen. Ja, het was een leuke ervaring, we hebben er van genoten, leuk om veel te winnen; goede sfeer in het team.”

### **JO15-3 kampioen in de 4e klasse, Sebastiaan en Matteo:**

“Het ging best gemakkelijk. De laatste 2 wedstrijden maakten eigenlijk niets meer uit. Kampioenschap niet gevierd, te klein daarvoor. 4e klasse eten we op. Gewoon, niks, niet groots gevierd. De 15-0 overwinning; het ging slecht, maar toch 15-0.”



### **MO17-1 kampioen 2e klasse Jolein, Emma, Lizz:**

“Dat ging heel makkelijk, zodat het voor ons ook niet meer leuk werd, dat we alles wonnen. Nu is er meer uitdaging, 1e klasse, en ik denk dat we dat allemaal leuk vinden. Niet echt gevierd, met een feestje bij iemand thuis.” “Champagne was leuk geweest, net als vorig jaar. Dat we met 26-0 wonnen, iedereen in het team heeft gescoord en we kregen Ben & Jerry’s. Maar het leukst van alles is dat we het goed kunnen vinden met elkaar. De coaching in het veld is ook heel goed.”

Eric-Jan Vermeulen 





## Stommiteiten, verkeerde keuzes, ruzies en overmacht

*Bij een vereniging die meer dan 100 jaar bestaat horen naast hoogtepunten natuurlijk ook minpunten of pijnpunten waar we liever niet te lang bij stilstaan, Stommiteiten, verkeerde keuzes, ordinaire ruzies of gewoon overmacht.*

### Competitie plat

Zoals in 1944, toen door de Duitsers de voetbalcompetitie abrupt werd stilgelegd, en daarmee ook meteen ons 25-jarig jubileumfeest in oktober 1944 de nek werd omdraaide. Geen reden meer voor een 'Oktoberfest', en dat moet toen veel pijn hebben gedaan.

De tweede keer dat de competitie helemaal platging, was vlak na ons 100-jarig

jubileum, toen wij in 2020-21 opeens verplicht werden een Siewert-mondkapje te gaan dragen en anderhalve meter afstand van elkaar te houden, terwijl we op de algemene ledenvergadering alleen digitaal met elkaar konden kletsen.



1937 start clubblad Rood Groen

### Knollenveld

En om nog even terug te komen op die Duitsers. Die waren er ook de schuld van dat wij in 1945 geen voetbalveld meer hadden. In ons oude clubblad "Rood-groen" werd het veld toen omschreven als: "een heuvelachtig stuk grond, zonder goalpalen en een totaal afgebroken kleedhuis." Al het hout was in de hongerwinter van 1944 opgestookt. Het gevolg was dat we noodgedwongen moesten uitwijken naar velden in Bloemendaal, Haarlem-Noord en Schalkwijk om pas in 1962 op het huidige Pim Mulier sportpark terecht te komen.

### Renova

Een echt dieptepunt voor DSS was het jaar 1954. Het eerste elftal degradeerde naar de HVB, de 'onderklasse' van het regiovoetbal, wat leidde tot tumult, verwijten en ruzies. De helft van het bestuur en het halve eerste elftal stapten op en begonnen een nieuwe club: Renova. Een schisma dat nog lang door etterde tussen de twee Rooms-katholieke clubs. Families die elkaar niet meer aankeken etc.

### Clubhuis

Een ander dieptepunt was in de jaren daarna het gedoe rond het clubhuis op het Pim Mulier. Vanaf 1962 is er – vooral door onze voorzitter Ben Germes - maar liefst zestien jaar (!) gesteggeld met de gemeente over bouwplannen. Pas in 1978 ging de eerste paal de grond in en een jaar later konden we eindelijk ons eerste biertje tappen in

de kantine. Daarna duurde het nog wel drie jaar voor we onder de douche konden in de eerste (twee) kleedkamers. Een geschiedenis van bloed, zweet en tranen.

### Curling

Dat soort dieptepunten heeft DSS in zijn 100-jarige geschiedenis daarna niet echt meer gehad. Ja, het eerste elftal degradeerde in 1988 opnieuw naar de HVB en dat deed net als in 1954 opnieuw veel pijn.



Voorzitter Germes: Kleedkameraccommodatie Pim Mulier Sportpark is Haarlem onwaardig

Maar nu had de pers het gedaan omdat ze zo negatief schreven over het eerste. Het toenmalige bestuur schreef er zelfs een boze brief over aan de krant. Het Haarlems Dagblad reageerde met een ironische brief, waarin ze aangaven een tijdje geen aandacht meer te besteden aan DSS. "Wij kunnen onze ruimte, tijd en mensen voor betere zaken bewaren, bijvoorbeeld voor curling of een schaaksimultaan, niet zelden een stuk aardiger dan een gemiddelde wedstrijd van DSS." Ja, met de krant kan je beter geen ruzie maken.



# FIELDSTARS

OOK SCOREN BUITEN HET VELD?

DE  
PERFECTE  
BIJBAAN!

VEEL GELD VERDIENEN?!

SCAN NU DE QR!



Gelukkig waren we kort daarna, in 1990, weer terug bij de KNVB, waar we met ons eerste elftal nu al jaren heen en weer dobberen tussen derde en vierde klasse. Wat dat betreft hebben de meiden het een stuk gewiekster gedaan door in een paar jaar meteen door te stoten naar de top(klasse), hoewel er in 2023 wel vier verschillende trainers aan te pas moesten komen om ze daarin te houden.

## Ruud Geels

Een dieptepunt in 2023 was het overlijden van 'onze' beroemdste voetballer ooit. Ruud Geels, Nederlands topscorer aller tijden, die in 1955 op zijn 7de met voetballen begon bij DSS en die in zijn eerste wedstrijd bij een jeugdteam meteen 12 van de 20 doelpunten maakte. In 1960, kom ik zijn naam nog één keer tegen in de "Rood-groen". Nu als glorieuze winnaar van de jeugdsportdag bij de pupillen. Daarna was hij gevlogen, in 1962 ingepalmd door OG, met rond de 200 doelpunten op zijn naam bij DSS.

## Absoluut dieptepunt

Dat zouden we allemaal niet geweten hebben zonder de geschiedschrijving in onze clubbladen: "Rood-groen" (1937-1974), "De DSS-er" (1977-2011) en de "Assist" (2011-2024). En daarmee kom ik op mijn laatste dieptepunt. Het verdwijnen van dit prachtige magazine, inmiddels dertien jaar oud. Dertien jaargangen, waarin 38 kleurrijke nummers zijn verschenen vol met uiteenlopende verhalen en foto's over DSS. Een blad dat de verbinding vormde tussen alle DSS-ers. Mini's en 35-plussers, jongens en meiden, mannen, vrouwen, vaders en moeders. Al die mensen met een rood-groen hart. Natuurlijk weten die elkaar tegenwoordig ook te vinden in hun eigen appgroepjes, maar die verbindende factor voor allemaal verdwijnt en dat is absoluut een dieptepunt.

Henk Maurits 



1975 Ruud Geels in een karakteristieke pose, scorend met het hoofd. Links Willem van Hanegem



1955 Ruud Geels (linksonder) als 7-jarige pupil bij DSS op het toenmalige DSS-terrein in Schalkwijk. foto uit *Altijd raak!*, Biografie Ruud Geels



# DSS JO16-1 een topteam

## promoveert naar de divisie!

**Ze gooien al jaren hoge ogen in de hoofdklasse met meerdere kampioenschappen, de lichter met geboortjaar 2009. Maar op 7 december gebeurde het dan eindelijk voor de huidige JO16-1 van DSS: promotie naar de 5e Divisie.**

Voor Assist volgde Roos van der Sluis, speelster van Vrouwen 1 op de slotdag het team van coaches Rick van der Vuurst en Patrick Davidson dat ongeslagen kampioen werd in de Hoofdklasse. Vier spelers kwamen na afloop uit een gezellige kleedkamer om voor de Assist te vertellen hoe ze de dag hadden beleefd.

Allereerst Jesper Krommendijk (rugnummer 2), aanvoerder en rechtsback: "Machtig! We spelen al heel lang samen maar dit seizoen is speciaal. We hebben een hele goede voorbereiding gedraaid en ook alle wedstrijden in de bekerpoule gewonnen. Maar deze vijf potjes, daar ging het om: rechtstreekse promotie. Dan moet je er staan. We hebben een sterk team en vertrouwen elkaar blind."

Of die promotierace niet heel spannend was, vragen we Thomas Snater (4). Hij kwam dit seizoen over van HK. "Nee hoor, we voelden geen enkele spanning. We hebben gedaan waar we op trainen en wat met elkaar afspraken: 80+ minuten gas geven. Zo blij dat we kampioen zijn! Voor mij extra speciaal in mijn eerste jaar bij DSS, nota

bene met het team waar ik bijna altijd van verloor, haha. Heerlijk!"

Toch was er in de aanloop naar de kampioenswedstrijd in Aalsmeer nog wel iets spannends. Het was immers de vraag wie er zou moeten keepen toen vaste keeper Hidde Schijffelen (1) tijdens de kampioenswedstrijd niet onder de lat zou kunnen

staan. "Eerder in de week zijn er vier verstandskiezen getrokken dus het was lastig om te spelen". Maar de populaire keeper was er natuurlijk wel bij in de dugout. "Om onze topscorer Maes Bontje (11) te coachen. Maes kan namelijk ook heel goed keepen en hield de nul."

Bontje is volgens de coaches niet alleen topscorer maar ook een van de verbinders in het team. "We hebben deze zomer vier nieuwe jongens van buitenaf erbij gekregen. Normaal is dat even wennen, maar we hebben met onze coaches een teambuilding gedaan in een voetbalvrijweekend dus we leerden elkaar heel snel kennen. De kampioenswedstrijd in Aalsmeer was bijzonder, want concurrent Amstelveen speelde tegelijkertijd. We moesten dus gas blijven geven voor het geval het doelsaldo beslissend zou zijn. Na afloop was het pas spannend. In de kleedkamer belden we

met Koninklijke HFC die tegen rivaal Amstelveen gelijk hadden gespeeld. En toen wisten we dat de titel binnen was. Die ontlasting vergeten we nooit meer." Assist kan de avonturen van de JO16-1 in de divisie helaas niet volgen...

### DSS JO16-1 (2024-2025)

**Coaches:** Rick van der Vuurst en Patrick Davidson. **Selectie:** 1. Hidde Schijffelen, 2. Jesper Krommendijk, 3. Mattis Koster, 4. Thomas Snater, 5. Bauke de Boer, 6. Evan Stoskovič, 7. Teun de Later, 8. Joël Eager, 9. Kayne Gerits, 10. Sebas Davidson, 11. Maes Bontje, 12. Sem van Ginneke, 14. Hidde Deelstra, 15. Levi Middendorp, 16. Pluk Bloemen en 21. Jamie Bout

Roos van der Sluis 







Back to the future

## Dé Assist op de deurmat

**DSS' ers die al langer dan 10 jaar lid zijn weten het nog wel. Ooit hadden we een clubblad onder de naam Assist. In seizoen '24-'25 kwam het laatste nummer uit met daarin het meest vreemde stuk ooit, geschreven in 2034 (!?). Wat nou laatste gedrukte Assist, "we will be back" riep de hoofdredacteur (zie verder op in dit blad) alsof hij in de toekomst kon kijken.**

Het is december 2034, het nieuwe seizoen is halverwege en wtf ... verrassing(!!). Voor u ligt als herboren de glanzende nieuwe Assist editie nr. 39. We tellen gewoon door waar we 10 jaar geleden gestopt zijn.

### Cyberaanvallen tegen drukinkt

Het bestuur van vv DSS ("RK" is er afgevalen) is op de beslissing uit 2024 om het gedrukte clubblad af te schaffen, teruggekomen. Alle leden krijgen weer een exemplaar thuisbezorgd! Leden hebben hier om

gevraagd, want na de zoveelste hack van de website is de conclusie dat een papieren clubblad voor leden en sponsors toch waarde heeft in de hele communicatiemix. De onlangs overleden Youp van 't Hek voorspelde al in 2024 bij de jaarlijkse voetbalquiz, dat DSS spijt zou krijgen. Het is mooi dat hij ondanks zijn hoge leeftijd nog een stukje heeft geschreven voor dit nieuwe nummer. Natuurlijk, over die fantastische avond waar de hyper senioren het nu soms nog over hebben.

Alle mooie verhalen die 10 jaar lang online stonden zijn bij de laatste hack verdwenen in de digitale shredder. In 10 jaar kan er veel veranderen, maar dat kunnen we niet meer nalezen. De belangrijkste ontwikkelingen sommen we hier nog maar eens op.

### Sportief succes en BVO status?

Het jaar 2034 zal vrijwel zeker de geschiedenis in gaan als het beste jaar 'ever' van DSS, want de mannen promoveerde naar de derde divisie en gaan spelen samen met de noodlijdende Eerste Divisieclub Telstar uit Velsen, in het spiksplinternieuwe Ruud Gullit stadion (10.000 zitplaatsen) op de grens van Velsen en Haarlem, langs de Randweg. Dit stadion met ook twee trainingsvelden (voorheen Terrasvogels) was onvermijdelijk vanwege ruimtegebrek bij DSS en de strenge KNVB licentie-eisen voor de BVO Telstar.

DSS Vrouwen 1 speelde daar al een half jaar op proef terwijl de bouw nog niet eens helemaal klaar was. De overdekte tribunes met verwarmde zittingen, 250 zonnepanelen op het dak, batterijen voor de opslag, is vrijwel elke vrouwenwedstrijd tot driekwart gevuld. Het DSS Vrouwenteam, dat vorig jaar promoveerde uit de Topklasse, speelt niet onverdienstelijk in de Eerste Divisie Vrouwen. Promotie naar de Eredivisie, betaald voetbal voor DSS, is niet langer uitgesloten. Naast AZ, Ajax, Volendam en Hera-United komt er dan een vijfde Vrouwen BVO in Noord-Holland. Het nieuwe stadion wordt misschien al te klein, gezien de explosief toegenomen supportersaantallen in het vrouwenvoetbal. De gezelligheid voor de

hele familie en feestelijke stemming rond alle wedstrijden, de supportersbeleving, het is veel sterker dan alleen de wedstrijden bezoeken en is een succesformule gebleken voor het hele gezin. Zo anders is het bij de mannen waar de derde helft de sfeer moet maken.



### Een geschenk uit de hemel

Natuurlijk kon DSS deze voetbalsuccessen alleen bereiken door wat misschien wel de belangrijkste gebeurtenis is geweest. Vanuit het niets kwam op 5 december 2025 een bekende Haarlemse notaris met een legaat / schenking van € 7.101.919 nagelaten voor DSS Voetbal door een Haarlemse industrieel, die - ook na zijn dood - onbekend wenst te blijven. Die gulde gever had hier maar één doel mee en dat was om Haarlem zowel bij de mannen als de vrouwen weer een club te geven die op het hoogste nationale niveau kan voetballen. Daarom in 2026 door een investering



van een deel van dit bedrag, het nog maar prille plan voor het nieuwe Ruud Gullit stadion waar we met vv DSS nu mede-eigenaar van zijn.

### Terugblik met een lach en een traan

Goed, terug van deze grootste gebeurtenis in 2026 naar vorig jaar, 2033. Een jaar met een naar randje. Een oud voorzitter en de zittende voorzitter overleden vlak na elkaar, de rouwbanden konden op twee weekenden na elkaar om de mouw. Deze twee diehard DSS 'ers stierven 'in het harnas' allebei op hun vast plek op de 2e etage aan de toeg van de nieuwe bestuurskamer van het clubhuis. Triest en een groot gemis voor de club.

2032 en 2031 waren de jaren van verbouwen van het clubhuis waardoor er tijdelijke containers en een noodgebouw werden neergezet op het honkbalveld aan de overkant van de weg. Dat was behelpen. Even was nog de gedachte om daar ook een nieuw hoofdveld aan te leggen, maar het vrouwenhonkbal trok ook enorm veel nieuwe leden aan.

### Fire in the sky

Het incident in het oude clubhuis met zwaar vuurwerk in 2030 heeft de gemeente Haarlem doen besluiten geld vrij te maken voor een volledig opknappen en een etage toevoegen. Zo kwamen we aan de sky-boxen boven op het dak. En, omdat die net wat verder over de rand van het clubhuis steken, met schuine glazen wanden, is er een schitterend uitzicht over de velden van DSS ontstaan.

2029, 2028 en 2027 waren jaren van enorme groei bij de jeugd, vrouwen en mannen. Ajax vocht met Volendam, Hera-United en AZ om de door DSS opgeleide meiden



talenten vanaf 15 jaar. Bij DSS spelen de meiden tot die leeftijd in mixed teams en talenten kregen veel individuele begeleiding, zowel technisch als mentaal. In 2028 kreeg DSS voor haar vrouwenjeugdopleiding de "Ballon D'or" van de UEFA. Een succesvolle methode waar DSS in het hele land en daarbuiten bekend werd. Het verloop onder de vrouwentak was minimaal en door de 6 vrouwen seniorenteamen en nog een paar 7x7 45+ vrouwenteamen werd DSS officieel de grootste vrouwenvoetbalclub van Nederland met meer dan 650 leden.

## De kracht van 'Door Samenspel Sterk'

Het is alweer een tijdje geleden maar de jaren 2025 en 2026 zullen nog lang in ons geheugen gegrift staan. De superdonatie, de plannenmakerij, de grote stappen bij de mannen, de problemen met ruimte door de sterke groei, het eigen krachthonk samen met de atletiekbaan. Het niet willen afzien van de bouw van de turnhal naast de Noord-Holland sporthal, het compromis daarvoor, een enorme parkeerkelder ter voorkoming van ernstige parkeerproblematiek, het ligt ondertussen ver achter ons. Veel is bereikt met duizenden vrijwilligers, tienduizenden spelers en speelsters, elke dag weer, in de afgelopen 115 jaar.

### Oud en nieuw 2034 – 2035

Tien jaar zonder Assist, wat is de wereld en wat is DSS veranderd. De redactie wenst u een mooi, sportief en gezond 2035 met veel leesplezier in de Assist die weer gaat komen.

Anton Jansen 



 Center Parcs Zandvoort

Workatcenterparcs.com



 Center Parcs Zandvoort

Meetings & Events



## Voetbalquiz een **Youpiaans hoogtepunt**

RONDE 1  
FLAPPIE



**Met Youp van 't Hek als presentator van de DSS Voetbalquiz was een avond vol humor en scherpe observaties gegarandeerd. "Door Cathy, ze kent de cabaretier via Fysio-med, bleek Youp bereid de presentatie op zich te nemen." Een avondje DSS op vrijdag kan toch niemand weigeren. Zo ook niet voor de 85 koppels die zich binnen no-time hadden ingeschreven om hun voetbalkennis op de proef te stellen.**

De diversiteit aan koppels was werkelijk een lust voor het oog. Van jonge, enthousiaste duo's, tot oudere, doorgewinterde kenners die nog verhalen konden vertellen over de glorie-dagen van het Nederlandse voetbal. Neem bijvoorbeeld vader en zoon Michael en Daan Halderman, die elk jaar een top 10 plek scoren.

Opvallend was ook de groep koppels die niet alleen dicht bij elkaar in de eindstand eindigde, maar ook dicht bij elkaar aan een tafel, gevuld met meters bier, zaten. Of dit nu kwam door een strategische plaatsing in de kantine of een gedeelde encyclopedische kennis van voetbal, blijft een mysterie. Eén ding is zeker: voor een plek in de top 3

was het niet genoeg, maar het zorgde wel voor de nodige speculaties en gefluister.

De avond was niet alleen gevuld met quizvragen, maar ook met gezellige pauzes waarin oude DSS'ers elkaar ontmoetten. Onder het genot van een biertje werden herinneringen opgehaald aan onvergetelijke wedstrijden en trainingssessies van toen.

En dan was er nog de veiling, een ander hoogtepunt van de avond. Met prijzen variërend van eetbonnen van lokale sponsors tot Champions League kaarten voor Feyenoord, Ajax en PSV. De opbrengsten gingen naar de voedselbank en het DSS Jeugdfonds. Een mooi doel dat de avond een extra laag van betekenis gaf.

Max Henneman 





POWERED BY  
**RICK VAN  
DER GROEF  
EN BRAM  
WEMPE**

• Nieuwbouw • Verbouw • Renovatie  
**BOUWBEDRIJF BRIK**

[www.bouwbedrijfbrik.nl](http://www.bouwbedrijfbrik.nl)

# PRIMERA



**Santpoorterstraat 62**  
**023-5258889**  
**[www.primera.nl](http://www.primera.nl)**



**UW ADVISEUR  
IN HAARLEM**  
Kees van Duin  
06-10558684  
A. Hofmanstraat 5A  
2031BH Haarlem

**Eigen Huis  
Hypotheekadvies**  
bij u in de buurt

**BENT U OP ZOEK NAAR HYPOTHEEKADVIES?**  
Maak online een afspraak op [eigenhuis.nl/hypotheekadvies](http://eigenhuis.nl/hypotheekadvies)

De hypotheekadviezen worden verzorgd door Eigen Huis Hypotheekadvies B.V., 100% dochter van Vereniging Eigen Huis, en aangesloten organisaties.

**vereniging eigen huis**  **sta sterker**



# Huijg Sport wenst iedereen een fantastisch voetbaljaar!



Altijd 10% korting\* op ons hele assortiment op vertoon van je DSS-ledenpas  
\*met uitzondering van reeds afgeprijsde artikelen

HUIJGSPORT.NL

